



Marieborgsbladet 21:3

Vi närmar oss påsken med stormsteg! Under senaste veckan har vi hunnit med både en del påskpyssel och att äta påsklunch!

TORA

Den 5 mars varje år firar vi vårt värdegrundsarbete TORA, då även TORA har namnsdag. Vi brukar hänga ut banderoller på fasaden med TORA-bokstäver och ha en del gemensamma aktiviteter. Faddrarna brukar också träffas. I år fick vi göra lite annorlunda på grund av pandemin. Bokstäverna var på plats men i år fick vi fira med fredagsdisco på skolgården. Väldigt uppskattat inslag!

Corona

Vi har haft några fall av elever som testats positivt och några fall av familjekarantän. Enligt de direktiv och den information vi har fått så har det ändå varit tryggt på skolan. Vi vill förstås skapa så trygg miljö som möjligt och håller fast vid att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Har man symptom är man hemma och har man någon i familjen som har testats positivt så ska man vara i familjekarantän. Vi uppmanar också till testning om man misstänker att man kommit i kontakt med någon som har testats positivt. För att komma tillbaka till skolan efter man har varit sjuk, ska man vara frisk utan symptom minst 48 timmar. Vi behöver också påminna om att vi tyvärr inte kan ha spontana besök av föräldrar på skolan och vi vill fortfarande be er hämta och lämna era barn ute.

Aktuell information finns att hitta på 1177.

Sommar, sommar....

Det är ganska långt borta med sommaren, men vi behöver planera för sommaren och semestrar redan nu. Vi ber er därför lägga in ledigheter och tider i TYRA-appen gällande sommaren. Vi vill ha era uppgifter senast den 15 april.

Sociala medier och nätet

Många elever använder sig av sociala medier och det är viktigt att man som förälder är uppmärksam på vad som händer på nätet. Som förälder har man också en viktig roll i att vara en god förebild. I skolan jobbar vi förstås också med de här frågorna, men det händer också saker när inte vuxna finns med. Barn behöver känna trygghet i att kunna vända sig till en vuxen när det inte känns bra. Medierådet ger många goda råd till oss vuxna i hur vi kan hjälpa våra barn och ungdomar. Titta gärna på deras hemsida <https://statensmedierad.se>

Fyra konkreta råd de ger till föräldrar att lära sina barn är:

1. Var kritisk till det du läser på nätet – fundera på om det verkligen kan stämma och vem som kan ligga bakom informationen du läser
2. Ljug aldrig
3. Såra ingen
4. Säg till en vuxen när det inte känns bra

Jag vill gärna berömma personalen på Marieborgsskolan lite extra. Vi har i perioder haft stor frånvaro, av olika skäl som delvis hänger ihop med pandemin – men inte nödvändigtvis sjukdom.

Alla har verkligen gjort sitt yttersta för att det ska fungera och har hjälpts åt för att skapa en god och trygg lärmiljö för era barn. Jag är verkligen tacksam för allt det goda arbetet!

Som vanligt tycker jag förstås också att det är roligt att möta era barn på vår skola!

Härliga, glada och vetgiriga!

Så vill vi att påsken blir en fin helg för er alla! Var rädda om er!

Ann-Catrine Leicht

Rektor

Glad Påsk

